

Παράθυρο στον κόσμο

Χριστουγεννιάτικη έκδοση των τμημάτων Πληροφορικής του 6^{ου}
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πύργου
Επιμελητής έκδοσης: Τρίμπος Α.Ιωάννης – Δάσκαλος Πληροφορικής



Σχολ.Ετος 2002-2003 - Αρ.έκδοσης 1- Φθινόπωρο-Χειμώνας 2002
Η διεύθυνση μας στο Ιντερνέτ: <http://www.6dim-pyrgou.ilei.sch.gr>
Η διεύθυνση αλληλογραφίας μας: mail@6dim-pyrgou.ilei.sch.gr

Περιεχόμενα:



- » σελ. 3 Οι καλοκαιρινές μου τρέλες
- » σελ. 3 Ο άγνωστος αγωνιστής
- » σελ.3 – 4 Ο Καραγκιόζης δάσκαλος.
- » σελ. 4 – 5 έργα ζωγραφικής των μικρών μαθητών μας!



Καλά Χριστούγεννα



Αγάπη: Το φετινό μας όνειρο.

« Να ανατείλουν δύο ήλιοι μαζί...»

Ο ένας τους μες' απ' την άβυσσο του διαστήματος, όπως πάντα, κι ο δεύτερος, ο άλλος, η ΑΓΑΠΗ, μέσ' από την ανθρώπινη άβυσσο»

Είναι τα λόγια του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου πιο επίκαιρα παρά ποτέ.

Ας αφήσουμε το Χριστό φέτος να γεννηθεί «μέσα» μας, να μας κυριέψει η αγάπη του, να τη δώσουμε απλόχερα, να φτάσουμε στην αναγέννηση του ανθρώπου έτσι όπως επιτελείται με την ενανθρώπιση του ίδιου του Θεού, είναι το μήνυμα, η σημασία των Χριστουγέννων.

Καλές Γιορτές! Με αγάπη, υγεία, ευτυχία σ' όλους!!!

Από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου

Η γνώμη μου για το Ολοήμερο σχολείο

Την Τετάρτη πριν αρχίσουμε τα σχολεία ήμουν στην Αθήνα. Από το πρωί φαινόταν πως θα ήταν μια παράξενη ημέρα. Μετά το πρωινό αποφασίσαμε να πάμε για ψώνια εγώ και η θεία μου, αλλά έπιασε δυνατή βροχή, όταν μπήκαμε μέσα σε ένα μαγαζί να αγοράσουμε ρούχα για εμένα και τον αδερφό μου. Σε λίγες μέρες θα άρχιζε το σχολείο. Τις πρώτες μέρες ήταν καλά. Ύστερα άρχισαν τα δύσκολα. Μετά συνήθισα, άρχισε και το ολοήμερο κάναμε πολλά μαθήματα αλλά το καλύτερο είναι το μάθημα είναι η Πληροφορική. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα, που μου αρέσουν πολύ. Από τότε σε κάθε αργία πηγαίνω σε μαγαζιά και παίζω με τον υπολογιστή ή πηγαίνω διακοπές, σε άλλα μέρη.

Μάριος Παναγούλιας

* * *

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΕΣ.



Το καλοκαίρι κάναμε πολλά μπάνια και φάγαμε πολλά παγωτά. Εμείς πήγαμε διακοπές στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση περάσαμε πολύ όμορφα γιατί κάναμε κάθε μέρα μπάνιο. Αυτό που με κούραζε ήταν ότι το πρωί σηκωνόμαστε πολύ νωρίς και νύσταζα. Μετά από αυτό είναι το δέκαθλο που ήταν δέκα άθλοι μαζί. Μου άρεσε περισσότερο που κάθε μέρα κάναμε μπάνιο. Το απόγευμα κάναμε πολλά αθλήματα, και το βράδυ αφού φάμε βραδινό στις έντεκα η ώρα πηγαίναμε για ύπνο. Μου αρέσει η κατασκήνωση και εύχομαι να μπορούσα να πάω και τις τρεις περιόδους.

Διονύσης Κλάδης.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ.

Η σφαίρα που σε σκότωσε
πέρασε δίπλα από την καρδιά μου,
δίπλα από την καρδιά μου έπεσες νεκρός,
δίπλα από την καρδιά μου σε έθαψαν,
απάνω στον τάφο σου χτυπά.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ «ΔΑΣΚΑΛΟΣ»

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Εεεε,βρε παιδιά! Όπα! Σήμερα θα σας μάθω διάφορα πράγματα. Εμπρός καθίστε κάτω!



ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:Τι θα κάνουμε,μπαμπακο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Μα μόλις σας είπα θα σας μάθω γράμματα. Αρχίζουμε με το αλφάβητο. Τα τρία πρώτα γράμματα είναι ΑΕΖ.

ΚΟΠΡΙΤΗΣ:Μπαμπά μου εγώ που είμαι ο μεγαλύτερος τα έχω ήδη μάθει. Είναι ΑΣΩ.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ:Λάθος κάνεις εγώ που είμαι ο μεσαίος και τώρα που τα έμαθα είναι Α50.

ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:Μπαμπακο είναι ΑΒΓ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Εσείς οι δυο μεγάλοι δεν είστε καθόλου έξυπνοι. Ο πιο μικρούλης τα ξέρει ήδη. Αχ!μανουλα μου. Επειδή το ξέρω πως δεν θα πάμε καλά με το αλφάβητο προχωράμε αριθμητική. Τώρα πείτε μου πόσο κάνει 2+2.

ΚΟΠΡΙΤΗΣ:130.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ:520.

ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:4

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Μπραβο,Μιρικογκουλη. Τώρα πείτε μου έχω 100 μήλα. Έδωσα στον Χατζηχαβιαρη 50 μήλα. Πόσο μήλα έχω τώρα;

ΚΟΠΡΙΤΗΣ:Αφού είχες 100 μήλα είχες 1 μηλιά. Άμα έδωσες 50 Χατζηχαβιάρη τώρα έχεις1252 μήλα μα έφαγες 30 και τώρα έχεις 5000. Είναι σωστό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Όχι,είναι λάθος.

Κολλητηρη;1992000.Σωστο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Ναι,μπραβο είναι σωστό.

ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:Τι λες,μπαμπακο; Έχεις τρελαθεί τελείως ;Αφού είχες 100 μήλα και έδωσες 50 κάνουμε αφαίρεση και τώρα έχεις 50 ,μήλα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Καλά τώρα πείτε μου πόσο κάνει 6:2.
ΚΟΠΡΙΤΗΣ:5629.
ΚΟΛΛΗΤΗΣ:8222.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Ελατέ εδώ (Τους χαστουκίζει).
ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:3.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Συγχαρια. Ελατέ να χορέψουμε.

Αιμιλία Πετροπούλου



Άγγελος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

(Όλες οι εργασίες έγιναν με το πρόγραμμα ζωγραφικής των Windows)



Ζωγραφική των μαθητριών: Διονυσία – Μυρτώ – Κωνσταντίνα από το μάθημα της πληροφορικής στο σχολείο μας.



Αναστασία και Αθηνά



Ζωγραφική των μαθητών: Κωνσταντίνου – Μυρτώ.



Αντώνης Κλειδέρης



Κλαούντια



Στέφανος Ζαφειρόπουλος



Μαριάννα



Κωνσταντίνος και Τάσος

Η άποψή μου..!

Το μάθημα της πληροφορικής είναι καταπληκτικό. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι υπολογιστές. Μας μαθαίνει ο κύριος Γιάννης να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές.

Αιμιλία

Στο μάθημα της πληροφορικής μάθαμε πώς να γράφουμε με τους υπολογιστές.

Μάριος

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2003

